

## **Lilith in het NU**

Mooie verhalen, mooie mythen maar wat betekent dit voor ons, vrouwen en mannen, in deze nieuwe tijd die zich aandient. Hoe kunnen we in het Nu, na zoveel eeuwen, verzoening brengen tussen matriarchale en patriarchale samenlevingen. Hoe kunnen we terug overgaan tot een Hieros gamos, een zielenverbinding, tussen man en vrouw waarbij niemand hoeft onder te liggen en niemand boven?

Psychologisch heeft het “onder liggen” van het vrouwelijke tot op de dag van vandaag enorme gevolgen gehad, voor zowel mannen en vrouwen.

Laten we eens uitgaan van de veronderstelling dat heden ten dage elke vrouw en elke man drager is van een grotendeels onbewust Lilith stuk. Welke uitdaging ligt hierin dan voor ons verscholen om dit stuk terug wakker te maken. Hoe brengen we het vrouwelijk stuk terug in evenwicht met het mannelijk stuk in onszelf? Hoe herstellen we het Hieros gamos tussen onze innerlijke man en onze innerlijke vrouw, tussen yin en yang? En hoe zou dit zich dan vertalen in onze levenswaarden, onze seksualiteit, onze levensenergie, onze onderlinge verhoudingen, onze maatschappijvisie?